

De Woele-waaie-wind



De Woe- le- waa- e- wind schudt de blaad- jes
van de bo- men, waait de tra- nen in mijn o- gen,
blaast mijn muts- je van mijn hoofd. De
Woe- le- waa- e- wind laat de her- fst naar ons
ko- men, fluit een wijs- je in mijn o- ren en ik
houd de hand van ma- ma ste- vig vast.

De Woele-waaie-wind

De woele-waaie-wind
Schudt de blaadjes van de bomen
Waait de tranen in mijn ogen
Blaast mijn mutsje van mijn hoofd

De woele-waaie-wind
Laat de herfst naar ons komen
Fluit een wijsje in mijn oren
En ik houd de hand van
Mama stevig vast

Akkoorden:

Dm
C Dm
C Dm
C Dm

Dm
C Dm
C Dm
C Dm
C Dm