

Tor eet maar door

'Tor, eet maar door'
Is wat zij altijd naar mij riepen
'Tor, eet maar door'
Is wat iedereen tegen mij zei

Mijn moeder was Juanita
En mijn vader Juanito
Wij woonden in Madrid
En het leven was daar zo

Wij hadden mucho eten
El restaurante was vlakbij
En als ik begon te eten
Riep mijn familia tegen mij:

Refrein

En ik at dan wat tortilla
En paëlla met garnaal
Elke dag een andere keuze
Elke dag een koningsmaal

En ik at en bleef maar eten
Nee, er was geen houden aan
En het werd al drukker, drukker
En zij moedigden mij aan:

Refrein

Langzaam groeide ik al groter
Langzaam kwam ik steeds meer aan
Ik werd dikker, maar daar trok ik mij
Helemaal niets van aan

Want ik was de grote ster
Iedereen kende mijn naam
Mijn kilo's bleven komen
En nog steeds groeide mijn faam

Refrein

Maar op een vrijdagavond
Na een tortillaatje of tien
Twintig garnalen, drie salades
En een ijsscoupe bovendien

Werd al die vraatzucht mij
Noodlottig tot mijn spijt
Want mijn buik was vol en rond
Waardoor ik net niet op tijd

Kon vluchten voor de specht
Hij vrat mij op met schild en huid
Ik was te dik en hij verslikte zich
En spuugde mij terug uit

Sindsdien volg ik diëten
Eet ik enkel nog gezond
Ben ik genezen van mijn eetzucht
En denk enkel nog heel soms:

Refrein

