

Circusplaneet

Tekst en muziek: © Tijl Damen 2015

D A7 D



Woon- de ik maar op een cir- cus- pla- neet. Dan

A



kon ik he-le da- gen naar de show. Mijn ei- gen e- re-

G A



plaats op de tri- bu- ne. Ja, als die echt be- staan zou

A7 D (D)



dan ver- trok ik zo. Die- ren doen hun kunst- jes, a- cro-

A7



ba- ten zwie- ren rond. Een goo- che- laar doet truc - jes en de

D G D A



clown valt op zijn kont. Van het cir- cus krijg ik toch zo'n fijn ge- voel.

D A A7 D



Want in het cir- cus is het echt een dol- le boel.

D A7 D

Woon- de ik maar op een cir- cus- pla- neet. Dan

A

werd ik zelfmis- schien wel di- rec- teur. Dan leer- de ik hard

G D

roe- pen van 'Hoog- ge- eerd pu- blijk!' En kon dat niet?

A7 D

Dan werd ik wel domp- teur. Of jong- leur. Of dres- seur.

D A7 D

Maar als ik echt woon op een cir- cus- pla- neet. Zal dat op-

A

win- den- de ge- voel vast o- ver- gaan. Je

G A

raakt er- aan ge- wend. 't is niet meer span- nend. Dus

G

kan ik er maarbe- ter el- k jaar een week of twee naar op va- kan-



Circusplaneet

Tekst en muziek: © Tijl Damen 2015

Woonde ik maar op een circusplaneet
 Dan kon ik hele dagen naar de show
 Mijn eigen ereplaats op de tribune
 Ja, als die echt bestaan zou, dan vertrok ik
 zo

Refrein:

*Dieren doen hun kunstjes
 Acrobaten zwieren rond
 Een goochelaar doet trucjes
 En de clown valt op zijn kont*

*Van het circus krijg ik toch zo'n fijn gevoel
 Want in het circus is het echt een dolle boel*

Woonde ik maar op een circusplaneet
 Dan werd ik zelf misschien wel directeur
 Dan leerde ik hard roepen van
 'Hooggeëerd publiek!'
 En kon dat niet dan werd ik wel dompteur
 Of jongleur
 Of dresseur

Refrein

Maar als ik echt woon op een circusplaneet
 Zal dat opwindende gevoel vast overgaan
 Je raakt eraan gewend, 't is niet meer
 spannend
 Dus kan ik er maar beter elk jaar een week
 of twee
 Naar op vakantie gaan.....

Refrein (2x)