

Bang

Tekst en muziek: Tijl Damen

Als ik in mijn bed lig en ik
Hoor een raar geluid
Durf ik niet meer te bewegen
Durf ik er niet meer uit

'k Lig te trillen en te rillen
'k Doe mijn ogen heel stijf dicht
Oh, was het maar weer overdag
Was het maar weer licht

Refrein:

Ik ben zo
Bang, bang, bang, bang
Ik durf niet te bewegen
'k Ben zo
Bang, bang, bang, bang
Ik kan er niet meer tegen

Als we weer gaan gymmen
En we moeten op het rek
Durf ik niet zo hoog te klimmen
Maar dat durf ik niet te zeggen

En als ik dan daarboven sta
Dan durf ik niet meer terug
'k Sta met knikkende knieën
En het zweet loopt langs mijn rug

Refrein

Als ik naar de dokter moet
En ik krijg een prik
Moet ik even huilen van de
Angst en van de schrik

Ik houd mijn moeder stevig vast
Ik knijp haar hand haast fijn
Oh, ik wilde dat het allemaal
Voorbij zou zijn

Refrein

Ik beef als een rietje
Ik word helemaal slap
Mijn hele lijf tintelt
Mijn oksels worden nat

Ik kijk met grote ogen
Mijn gezicht wordt spierwit
Ik heb overal kippenvel
En een klappertandgebit

Refrein